

Extra Nieuwsbrief 28 september 2018

De kinderboekenweek 2018 Thema: vriendschap

Kinderboekenweek op SWS It Werflân.

Op woensdag 3 oktober gaat de landelijke kinderboekenweek van start. Ook bij ons op school willen we hier natuurlijk aandacht aan besteden. We starten woensdag om 8.30 uur met alle groepen op het plein. Er wordt gezongen en gedanst door iedereen op het officiële kinderboekenweeklied; "KOM ERBIJ", waarna we op vriendschappelijke en feestelijke wijze de school binnen gaan

De kinderen mogen verkleed naar school komen als ze dat leuk vinden. Hoe leuk is het om b.v. als Jip en Janneke of te gaan ?!

Op donderdag 4 oktober staat er een gezellige voorleesochtend op het programma door en voor kinderen. Verder wordt er in de periode van de kinderboekenweek in alle groepen gewerkt rond het thema : vriendschap in boeken.

Schrijfster op school

Voor de groep 1 t/m 4 van 'It Werflân' nodigen we Geartsje Douma uit. Geartsje heeft in 2000 haar eerste Friese liedbundel 'Deuntsjes foar dy' uitgegeven in samenwerking met Hindrik van der Meer. Sindsdien heeft ze veel liedjes, gedichten en verhaaltjes gemaakt o.a. voor het Tomkeprojekt. Geartsje komt langs met een keyboard en een koffer vol muziekinstrumenten. Het programma gaat over vriendschap, verrassen, ruzie maken, liefde en trouwen.

Kleedjesmarkt

De afsluiting vindt plaats op woensdag 10 oktober.

Van 11.30 tot 12.00 uur mogen er beneden in de hal en in de grutte seal door kinderen van gr 3 t/m 8 boeken worden verkocht. Dit zijn zelf meegebrachte boeken, tijdschriften of strips. Alle boeken of gebundelde strips/tijdschriften kosten 0,50 cent (dit is makkelijker i.v.m. geld wisselen) Kinderen mogen alleen, maar nog leuker is het met iemand samen, boekjes verkopen. Natuurlijk kan dit ook met broertjes/ zusjes. Om 12.00 uur worden de kleedjes, boeken en geldbakjes opgeruimd en is er gelegenheid om nog even in de groepen te kijken naar de gemaakte werkstukken en knutsels. Vaders, moeders, pakes, beppes en alle anderen zijn van harte welkom !

Tip: zorg voor een stevige tas/ doos voor de boeken. Neem een handig bakje mee voor het geld. En zorg voor een mooi ruim kleed om de boeken op te kunnen uitstallen.

Met vriendelijke groet, Het team