

Nieuwsbrief nr 4, 2019

Inspectierapport

Zoals u weet heeft SWS It Werflân op 14 november een inspectiebezoek gehad. U bent op 15 november geïnformeerd over de uitkomst hiervan. De inspectie stelt naar aanleiding van het bezoek aan de school een rapport op. De inspectie heeft tijdens het nagesprek met bestuur en team aangegeven dat de school het rapport ongeveer eind december kan verwachten. De ouders van SWS It Werflân krijgen daarna bericht van de school hoe de informatievoorziening over het rapport naar de ouders zal verlopen. (inclusief tijdspad)

Sinterklaas



Vanmorgen is rommelpiet op school geweest! In alle groepen hadden de pieten er een rommeltje van gemaakt. In

de groepen 1 tot en met 6 lag ook een brief van de Sint. Hierin stond dat hij al van zijn pieten had gehoord dat er al mooie werkjes waren gemaakt. In groep 1/2 zijn dat stoomboten, in groep 3/4 mooie tekeningen met pieten erop en in groep 5/6 leuke huisjes voor op het raam. Volgende week donderdag brengt Sinterklaas een bezoek aan It Werflân. Hij heeft er erg veel zin in!

Voorleeswedstrijd

Vorige week was er een spannende strijd gaande in groep 7/8. Er werd namelijk gestreden om de voorleeskampioen van It Werflân. Er waren maar liefst 6



tijdens de voorleeswedstrijd in Drachten.

aanmeldingen. Het was een spannende nek aan nek race! Marije Nicolai is uiteindelijk kampioen geworden. Zij gaat ons in maart 2020

Voor aankondiging!

Op 19 december vieren we kerst met elkaar! We verwachten kinderen en ouders op donderdagavond om 17.30 uur op het plein van SWS It Werflân.

We zullen hierna met elkaar naar de grote zaal gaan waar we samen zingen. Hierna zullen de kinderen naar de eigen klas gaan waar ze hapjes eten. We verwachten dat ieder kind die avond een klein hapje van thuis meeneemt, voor ongeveer 5 personen.



Denk aan een bladerdeeg hapje, stokbrood met een smeersel, of een fruitsalade. We zullen na Sinterklaas een waslijn in school hangen met ideeën.

De kinderen nemen op 19 december ook zelf een bord, beker en bestek mee. Dit bespaart veel afval! De hapjes worden in de eigen klas gezet waarna de kinderen hier lekker van kunnen eten. Voor de ouders geldt hetzelfde in de huiskamer. Ook hier worden, net als vorig jaar, zelf meegebrachte hapjes

neergezet, zodat de ouders samen kunnen genieten van een hapje en een drankje, totdat de kinderen uitgegeten zijn. Dit zal rond 19.00 uur zijn.



Smakelijk kerstdiner

Heb je vragen?

Stel ze aan juf Willemien, juf Berber of Jan Jitse van de kerstcommissie!

Nieuws van de MR

Tijdens de zakelijke ouderavond van 8 november j.l. zijn twee nieuwe MR-leden voorgesteld;

- Evert Landman (vader van Emiel, groep 3) namens ouders
- Marrit van Esch (leerkracht groep 5/6) namens het personeel

Zij sluiten aan bij de reeds zittende MR-leden, namelijk;

- Rika Rozema (moeder van Laura, groep 7, en Esther, groep 4)
- Willemien Tönjes (leerkracht groep ½)

Een kort voorstelronde van Evert Landman: Sinds 2018 woon ik samen met Marije aan de Efferwei. We hebben drie zonen: Emiel is 6 jaar en zit in groep 3. Jens is 2 jaar en heeft er zin in om binnenkort naar het peuter spelen te gaan. En afgelopen 9 november is onze derde zoon Senne geboren.

Bij de verkiezing voor nieuwe MR-leden in november ben ik, Evert Landman, toegetreden tot de MR als opvolger van Pieter de Boer. De reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld voor de MR is dat ik het onder andere belangrijk vind dat er open en tijdige communicatie plaatsvindt tussen school en ouders. Laat dit nou net één van de drie belangrijkste speerpunten zijn van de MR, dus ik verwacht dat ik mijn bijdrage wel kan leveren.

Mochten ouders of leerkrachten zaken hebben die ze met de MR willen bespreken,

dan mogen zij contact opnemen met één van deze leden. Sinds kort zijn wij ook bereikbaar via de mail: mr.werflan@opofurore.nl



Ouderbrief 2 Trefwoord 2019-2020

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 'Trefwoord'. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt 'Trefwoord' verschillende thema's uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de tweede aflevering van 11 november 2019 tot en met 14 februari 2020 zijn dat de volgende thema's:

Geheimhouden (week 46 t/m 48)

Inhoud: Geheimen en geheimpjes.

Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.

Bijbel: Jozef

Geloven (week 49 t/m 51)

Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen.

Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede.

Bijbel: De geboorte van Jezus

Gelukwensen (week 2 t/m 4)



Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. Bijbel: o.a. De Bergrede ; De beste plek naast Jezus en De

bruiloft

Zorgen (week 5 t/m 7)

Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving.

Bijbel: o.a. Petrus' schoonmoeder ; De centurio; De barmhartige Samaritaan en De kromme vrouw.

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema 'Zorgen'.

Schone kleren, goed eten, leuk speelgoed, een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht: onze kinderen zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om het ontvangen van zorg, ook al zijn ze zich daar soms nauwelijks van bewust. Kinderen kunnen ook heel goed zelf zorg geven en beleven daar ook plezier aan. Niets leuker dan voor een huisdier te mogen zorgen. Of voor de nieuwe baby...

In dit Trefwoordthema staan Bijbelse verhalen over Jezus die mensen helpt: lammen, blinden, doven, armen, uitgestotenen, slachtoffers van geweld. Zelfs als sommigen vinden dat je niet mag helpen, bijvoorbeeld omdat het om een Romein gaat, een vijand. Of omdat je volgens de godsdienstregels op bepaalde momenten niemand mag genezen. Voor Jezus kent naastenliefde geen grenzen.

Mensen behoren elkaar niet aan hun lot over te laten. Naastenliefde vraagt niet

of we het leuk vinden om voor iemand te zorgen, naastenliefde vraagt om zelf een naaste te worden voor ieder die ons nodig heeft.

In dit thema ontdekken de kinderen hoe zorgen te maken heeft met het besef dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de ander.



Gebedsgroep

Waarom?

We vinden het belangrijk om, naast de reguliere activiteiten, ook in gebed actief te zijn voor onze school. We komen daarom iedere maand een half uur samen om God te danken voor alle goede dingen, maar ook te vragen om kracht, wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat, bijvoorbeeld door ziekte of andere zorgen.

Wie?

De gebedsgroep is bedoeld voor ouders. Het maakt niet uit of je wel of niet naar de kerk gaat en naar welke kerk je gaat. Het is heel bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor school. Je raakt zo meer betrokken bij de school.

Hoe?

Op de 1e etage is een brievenbus waar (anoniem) gebedspunten ingeleverd kunnen worden. Ook mogen gebedspunten worden genoemd voordat de gebedsgroep bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten lezen we een klein gedeelte uit de bijbel met een stukje uitleg daarbij en bidden we.

Wanneer en waar?

Iedere laatste maandag van de maand van 8.30 – 9.00 uur komen we samen op het podium achter de grote zaal.

Wil je kennismaken met de gebedsgroep of meebidden, dan ben je van harte welkom!

Mocht de dag of het tijdstip niet lukken, dan gaan we kijken naar een ander moment.

Heb je vragen? Stel ze ons gerust.

Baukje Hoekstra (moeder Markus, groep 8 en Jildou, groep 6)

Rika Rozema (moeder Laura, groep 7 en Esther, groep 4)



Agenda

2-12	MR/OR vergadering
5-12	Sinterklaas op school kinderen 12.00 uur VRIJ
6-12	Studiedag leerkrachten Kinderen hele dag VRIJ
17-12	Directeurenoverleg
20-12	Start van de kerstvakantie Kinderen 12.00 uur VRIJ
6-1-2020	Weer naar school!